



NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

Christus, de Verlosser: centrum van Don Bosco's spiritualiteit

Na het vieren van de verrijzenis op Pasen willen we in deze bijdrage even stilstaan bij de kern van Don Bosco's spiritualiteit: Christus als centrum van het evangelie. Vaak omschreef Don Bosco Jezus Christus als Verlosser, Redder, goddelijke Meester of Voorbeeld om na te volgen. Deze termen laten al iets vermoeden over het beeld dat Don Bosco had van Diegene die zijn leven bepaalde.

Don Bosco situeerde Christus graag in de geschiedenis van het Oude naar het Nieuwe Testament. Hij was de **Messias** die door de profeten was aangekondigd, de Verlosser die in de profetieën beloofd werd als de vervulling van het oude Verbond tussen God en mens. Tevens beklemtoonde Don Bosco de **goddelijkheid** van Jezus Christus door te verwijzen naar Bijbelteksten waarin dit aan bod kwam, zoals bijvoorbeeld het allereerste vers van het evangelie van Johannes: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God." Uit het vervolg van de tekst bij Johannes blijkt dat met 'het Woord' Jezus Christus bedoeld wordt.

Naast de goddelijkheid van Christus beklemtoonde Don Bosco ook diens **menselijkheid**. Voor Don Bosco was de menswording een teken van de nederigheid en de nabijheid van God. Don Bosco verantwoordde dat Christus aanwezig was in iedere mens, in het bijzonder in de armsten en de kleinsten. Wie Christus als tochtgenoot had, hoefde niets te vrezen, zo schreef hij.

Een belangrijk element in de beeldvorming van Don Bosco over de menselijkheid van Christus was het lijdensverhaal. Zijn goddelijkheid werd dan weer onderstreept door het feit van de **verrijzenis**, die door Jezus zelf was aangekondigd. Don Bosco gaf aan dat de verrijzenis niet gemakkelijk te begrijpen is, maar dat het hoe dan ook dé centrale gebeurtenis van de geschiedenis is.

De omschrijvingen '**Verlosser**' en '**Redder**' moeten dan ook vanuit dat oogpunt gezien worden: Hij is niet verrezen voor zichzelf, maar omwille van ieder van ons, opdat we tot geloof zouden komen in Hem en in het eeuwig leven. Daarin heeft de mens zelf, aldus Don Bosco, ook een eigen verantwoordelijkheid, ondermeer verwijzend naar Mt 6,33 (zoek eerst het Rijk van God).

'Goddelijke **Meester**' is een andere aanspreektitel die Don Bosco graag gebruikte, zeker wanneer Jezus de mensen toesprak of zich persoonlijk met hen onderhield. Jezus vertelde niet zomaar wat: Hij verkondigde het 'Woord van God', door Don Bosco omschreven als de 'waarheid'. Als je aan Don Bosco zou gevraagd hebben wie de hoogste overste was van de salesianen, dan zou hij zeker geantwoord hebben dat Jezus Christus 'onze Meester' is.

Ten slotte sprak Don Bosco over Jezus als '**Voorbeeld**' van christelijk leven. Dit zag hij kernachtig uitgedrukt in Joh 13,15 (bij de voetwassing, teken bij uitstek van dienstbaarheid), waar Jezus zegt: "Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan".

Wilfried Wambeke